

Skojiten

1-2023 Nr 5





Innehåll

4. Familjescouterna
6. Akela- och Kaptensutbildning
7. Korsord
8. Sportis
10. Thinking Day
11. Vårseminarie
12. Vargungarna
14. LAN-Party
15. Innebandyturnering
16. Intervju
17. Chefsdagarna
18. Äventyrsscouter
20. FiSSc Ledarkväll
21. Riddarvakan
22. Ledarvandring
24. Spejarscouternas
26. Sankt Göransdagens utfärd
27. Vårfest
28. Explorerscouternas
29. Plätt -23
30. Utmärkelsetecken
31. TG i Lappland
32. Lapplandsvandringen
36. Höstens evenemang



www.kfukm.fi



[kfukmscouter](https://www.instagram.com/kfukmscouter)



Helsingfors KFUK/M Scouter

Familjescouterna

Under våren har familjescouterna haft 6 stycken träffar:

Träff 1. Stekte spenatvåfflor och planerade våren

Träff 2. Utfärd till Vinterträdgården

Träff 3. Skrinnade, övade att använda isdubbar och drack varm saft

Träff 4. Utfärd till Högholmen

Träff 5. Påskpyssel

Träff 6. Gjorde upp eld, hade grillknykalas och lekte i en park





Akela- och kaptensutbildning

I början av året var två av kårens ledare på en Akela- och kaptensutbildning. Utbildningen ordnades av HeSS (Helsingfors Svenska Scouter) som beställt den av FiSSc (Finlands Svenska Scouter). Akela- och kaptensutbildningen var en två dagars utbildning för ledare som drar vargungeprogrammet och äventyrsscouterprogrammet.

Under utbildningen gick vi igenom scoutprogrammet för dessa åldersgrupper, reflekterade över hurdan ledare man själv är, hade diskussioner om bl.a. mobbning, vad en bra ledare är mm, samt delade med sig av tips och lekar från ens egen kår.

Det var en rolig och lärorik utbildning jag skulle rekommendera för sådana som just börjat i sitt uppdrag som akela eller kaptan. Även fast man hållt på med ett sådant uppdrag en längre tid kan man lära sig nya saker från de andra i gruppen och utbildaren. Kurser som dessa är även ett trevligt sätt att lära känna flera scouter från andra kårer.

- Molly, Roverscout



Korsord



2. Riddaren i denna legenden

3. Namnet på ängeln i legenden



Sportis 2023

Det var fredag den 17 feburari 2023 och vädret var rätt dystert med dimma och duggregn. Klockan närmade sig sen eftermiddag och det började skymma på Gamlas tågstation i Helsingfors. Människor steg av tåget som kom från stan och skyndade vidare utan att så mycket som se sig omkring. De ville snabbt vidare, in, bort från tågstationen och dysterheten.

Men där, på andra sidan perrongen, stod ett gäng ungdomar som skrattade och stojade! Den äldsta såg ut att vara kring 20, medan de yngsta var kring 14 eller 15. De förde ett himla ljud omkring sig, men det gjorde ingenting då de var så glada. Det var nästan som att solen sken på dem, så stora var deras leenden. Och de hade förstås all orsak att le och vara glada, för de skulle just stiga på tåget för att ta sig till årets höjdpunkt, årets stora happening; sportis 2023!

Då ungdomarna kom fram till Noux var det redan helt mörkt ute. De kämpade upp för den långa backen med blod, svett och tårar. De förlorade nästan en scout till en hysterisk skrattattack mitt i backen, men gruppen kämpade vidare. Där framme, högt uppe på kullen väntade deras belöning. Lärkans.

Kvällen löpte på. Temat för sportis var internationellt, och programmet på fredagen gick ut på att bygga slott av frukter, färga in Libyens olika historiska kartor och baka en traditionell Kosovansk efterrätt. Ungdomarna somnade den kvällen med stora leenden på sina läppar.

Nästa morgon vaknade scouterna och möttes av en fantastisk syn; snön stod djup utanför Lärkans dörrar. Nu skulle det inte vara mörkt längre! En av explorerscouterna hade sovit utomhus, och grävde nu fram sig själv ur snödrivan. Flagghissningen var stämningsfull och scouterna väntade ivrigt på vilka äventyr som skulle följa...

Om du vill se vad sportis 2023 gick ut på och vad scouterna höll på med så kan du hitta bilder på kårens instagram @kfukmscouter

- Malou, Sportisansvarig



Thinking Day 2023

Thinking Day firas årligen den 22 februari av scouter i hela världen. Just den dagen har valts då det är scoutingens grundare B-P och hans fru Olaves gemensamma födelsedag. Under dagen tänker scouter på sina systrar och bröder runtom hela jordklotet och på allting som förenar oss och vår rörelse. Vi skänker också en tanke åt alla scouter som har det svårt pga naturkatastrofer, krig, förtryck från regimer, eller andra problem och är tacksamma för hur bra vi har det. Vi samlades med ett gäng ledare, rovers och explorerscouter i kårlokalen för att laga mat tillsammans och umgås. Vi fick också ta del av en klurig frågesport om olika historiska händelser inom vår kår och scouting överlag samt en extra-svår fråga om en italiensk biskop från 500-talet.

- Victor, Ledare



Vårseminarie

Vårseminariet är för kårens ledare, rover och explorerscouters. Då samlas vi för att gå igenom lite saker som måste planeras, hitta ansvariga för osv. Det bjuds även på mat, spel och samarbetsuppgifter. På vårens semi diskuterade vi de kommande jubileumsåret då kåren 2025 fyller 100 år. Vi funderade på hur vi vill fira, vad som måste börja planeras redan nu osv. Vi funderade även på höstens ledarsituation och åldersgrupperna. Vi diskuterade även en kommande utlandsresa och hur och tills när vi borde hitta en ansvarig för att den skall kunna bli av.

- Molly, Rover



Vargungarnas vårtermin 2023

Denna termin har vargungarna gjort spåren Idrottaren, Världen (Sportis), Artisten, Snickaren, Jag tror och Starkare tillsammans. Mycket av det har vi gjort på måndagsmötena, men dessutom utfärder. I januari var det alltså Idrott som tema. Det kulminerade i en övernattningsutfärd där vi lagade mat, åt och sov i Scoutlyan och dessemellan klättrade i hinderbana som vi själva hade byggt, åkte pulka, orienterade och åkte skridsko i Lassas. Det var spännande och roligt att övernatta tillsammans – och det hördes nog viskningar en stund på kvällen.



I febuari och mars var det dels Sportis med tema "Världen", dels besök på Bertahemmet där vi uppträdde med olika sagor och dels besök på Zoologiska museet.



I Betahemmet visade vi Snövit, Två små grisar och Törnrosa. Det var roligt både att själv uppträda och att se de andras program. Trevligt också att träffa de äldre som njöt av vårt program och önskar att vi ska komma

nästa år igen! Dessutom bjöd vi på knytkalas med en massa goda saker. I Zoologiska museet fanns många intressanta djur, bl.a en del spännande farliga. Vi fotograferade mycket. Här är några exempel:

Nyfiken räv
Snabb tiger
Natt på afrikansk savann
Oj! Men alla överlevde nog...



Kalv med två huvuden
”Lurvig är pälsen...”

I april var Scoutlyan som ett snickeri. Vi slipade små doftande skivor, täljde barkbåtar, gjorde ”ring på pinnen” och sågade, spokade och borrarade så att vi fick ihop en fågelholk!

På Sankt Görandagen deltog vi förstås i hela kårens patrullråd. Det var roligt! Där fanns rolig hinderbana och ett svärd uppe i ett träd!

Nu i maj har vi funderat på scoutideal mm, och bl.a. gjort sketch av hur det blir när man inte respekterar andra.

Vårens sista utfärd var cykelfärd till Vennyparken, Långforsen och Vetokannas ssandstrand. Tyvärr kunde inte alla 21 vargungar komma med, men de som var med var duktiga cyklister. I Vennyparken klättrade vi. Sedan tittade vi på en gammal gruva och vid Långforsen undersökte vi både forsen och en ”grotta” i brofästet. Vid Vetokannas simmade några, medan andra vadade eller gick på stranden. Till sist byggde vi ett sandlandskap med sjöar, tunnel, fors mm och fyllde på vatten som rann ner längs vår lilla ”älv”.

- Pippi, Vu-ledare



LAN-Party

I mitten av mars hade vi ett LAN-party som var för äventyrsscouters uppåt. Först fick äventyrsscouterna komma på dagen för att spela och äta gott. På kvällen var det de äldres tur att komma och spela. Då fick vi pizza som några roverscouters hade gjort och så fanns det godis samt chips att äta.

Man fick välja vad man ville spela men de som spelades mest var Mario Kart och Minecraft. Vissa tog med sig egna datorer och andra saker man kan



spela på. Det var inget måste att ta med egen dator eller spelkonsol för man fick låna och prova spela på andras dator eller spela de spel som redan fanns i kårlokalen. Alla hittade alltså någonting att göra oberoende om de hade med en egen dator eller inte.

Man fick stanna där hur länge som helst men de flesta åkte hem på kvällen och vid midnatt. De sista som åkte hem 10 på morgonen hade spleat hela natten. Det var en mycket lyckad och rolig kväll.

- Nelly, Explorerscout



Innebandyturnering

HeSS ordnade en innebandyturnering den 24 mars 2023 i AC Kaarela. Kåren deltog i turneringen som vi har gjort några år tidigare också. Förutsättningarna var inte de bästa eftersom några andra lag faktiskt har spelare som spelar innebandy regelbundet.

Den här gången var allt lovande och turneringen skulle bli väldigt framgångsrik. Vi hade en högljudd hejarklack, utmärkta spelare som var fler än det minimum som ska vara på planen samtidigt och sofistikerade taktiker - att göra fler mål än motståndarna. Utan att glömma spelskjortor som Alvin och Masa hade tryckt med sådan iver att textilfärgen hamnade på flera ställen där den aldrig borde hitta sig själv.

Själva turneringen började med matchen mot Gott o. Blandat. Vi satsade allt och märkte snart att båda lagen var ungefär på samma nivå. Matchen slutade 3-2 och kåren firade första vinsten på innebandyturnering någonsin. Följande spel var 0-9 mot Vikingarnas representationslag, 2-3 mot Seaboys och 2-1 i B-semifinalen. Då var festen genast igång och vi firade så glatt att någon skulle kunna tro att vi just vunnit hela turneringen.

- Masa, Innebandylagets ledare



Intervju

Två äventyrsscouters tog som uppgift att intervjua sin hjälpledare Ruu. Här är deras intervju:

Är du med i andra kårer än Helsingfors KFUK/M Scouter?

- Ja, Ingå scouter

I vilken åldersgrupp är du?

- Jag är första året i explorerscouterna

Hur många år har du varit med i scouterna?

- Jag har varit med i scouterna i 6 år.

Har du något uppdrag inom kåren?

- Jag är hjälpledare för äventyrsscouterna:

Vad är ditt favorit scoutminne?

- Finnjamboreen Kajo som var förra sommaren och alla kåräger

Varför började du scouting?

- Jag har alltid varit en social person så jag visste att jag skulle få många vänner i scouterna. Jag tycker också om att jobba med barn så därför blev jag hjälpledare för äventyrsscouterna.

Vem rekommenderar du scouting för?

- Alla, för man får lära känna nya personer och man får fina upplevelser.

Vad vill du göra i framtiden inom scouting?

- Jag skulle vilja bli en ledare och vara med i styrelsen.



Chefsdagarna

Chefsdagarna var ett väldigt angenämt veckoslut med mycket bra program och fina möten. Det kändes givande att få träffa andra kårers chefer och utbyta tankar om allt vad ett chefsuppdrag och ledande av en kår kan innebära. Programmet var välplanerat med många olika inslag och platsen för evenemanget var underbar! Maten som serverades smakade fantastiskt varje gång och rummen vi bodde i gav känslan av en lantlig herrgård. Favoritdelen av programmet var nog massage-workshopen, den var väl behövd för alla stela axlar som samlats. Kårens chefer njöt alltså minst sagt och ser fram emot detta evenemang nästa år igen!

- Jenina, Uppdragschef



Äventyrsscouterna

Under hösten har äventyrsscouterna hållit på med specialmärket konsumenten. Vi har alltså diskuterat och gjort olika roliga aktiviteter om bl.a. återvinning, miljömärkningar, hållbart köpande av mat, kläder och andra produkter. Vi var även på en utfärd till kierrätyskeskus där vi köpte begagnade spel och kaffekoppar till kårlokalen.

Vi hade även en hajk i slutet av terminen till i Noux. Det avr även en övningsvandring inför den kommande Lapplandsvandringen. Vi startade på fredag eftermiddag med buss mot Noux. Dick var vår egentliga buss inställd så vi fick vänta på följande buss som kom en timme senare. När vi var framme i Noux gick vi några kilometer till ställ där vi skulle sova. Vid det här skedet var klockan ganska mycket redan så hälften av gruppen satt upp tälten medan andra hälften stekte plättar och pinnbröd på trangia. Några modiga barn vågade även simma i den svala sjön.

Följande morgon åt vi morgonmål, packade ihop tälten och vandrade vidare. Den dagen gick vi ca 6 km. Vi stannade alltid ibland och hade en mellanmåls paus och mot slutet stannade vi en sista gång för att laga lunch. Här hann vi även med en liten simstund i sjön. Sen var det raska tag vidare till busshållplatsen som vi kom fram till 3 minuter före bussen skulle komma. Dock fick vår buss något problem så vi blev sena till tåget men tågerna hade också något problem den dagen så vi fick vänta på tåget ca 20 minuter före det kom.

- Molly, Äventyrsscoutsledare





FiSSc ledarkväll

Under scoutveckan ordnade FiSSc (Finlands Svenska Scouter) ledarkvällar runt om i Finland. En av kvällarna ordnades i vår kårlokal. Två av kårens roverscouters förberedde mat för hela gruppen, det blev sallad där man själv fick välja vad den skulle innehålla. Under kvällen gjorde olika uppgifter, hade diskussioner om olika ämnen och fick veta lite om nya och kommande projekt inom FiSSc. Det var ett riktigt roligt evenemang som jag rekommenderar för alla. Man lär känna nya människor, får nya insikter och lär sig mera om FiSSc.

- Molly, Roverscout



Riddarvakan

Riddarvakan är en tillställning ordnad av HeSS (Helsingfors Svenska Scouter) där unga scouter blir tilldelade Mannerheimspännet. Detta året blev vår roverscout Molly tilldelad Mannerheimspännet. Scouter som blir tilldelade Mannerheimspännet får en inbjudan på posten till Riddarvakan. Scouten får även delta på Riddarnas timme där endast scouterna som utdelas spännet får delta. Många kårer har en delegation på plats och uppvaktar scouten. Kårens fana samt fanvakt skall vara på plats. Scouten får även bjudan in familj till ceremonin där det hålls tal och spännena delas ut. Efter ceremonin bjuds det på kaffe och kaka. Grattis Molly!

- Malou, Roverscout



Kårböle - Vandaforsen och tillbaka

Lördagen 22 april hade kårens explorerscouts, roverscouts och ledare en vandringsdag för att öva inför sommarens Lapplandsläger. Med på vandringen var Pippi, Santeri, Carina, Laura T, Lina, Troy, Molly, Nelly, Malou och Lotta.

Vi började vid kårlokalen i Kårböle och vandrade norrut längs med Rutiån. Vid de gamla Sillböle gruvorna där man på 1700- och 1800-talen brutit järnmalm hade vi en första paus. Vi beundrade de gamla schakten en stund och åt litet mellanmål. Sedan vandrade vi vidare en liten bit och stannade upp en stund vid träsket nära Tavastehusvägen där Rutiån har sin början. Rutiån var tidigare en del av Vanda å, men för ca tvåtusen år sedan hittade den sig en ny fåra.



Vi vandrade vidare på östra sidan om Tavastehusvägen, norrut längs med Vanda ås västra bank. Solen sken och det var riktigt varmt för att vara en lördag i april. Vi kunde vandra i bara t-skjorta och även det kändes litet varmt! Framme vid Vandaforsen hade vi lunchpaus. Där testade vi olika sorters frystorkad vandringsmat, dels butiksköpta påsar man håller kokande vatten i, dels en blandning på torkad härkis och kryddor som Pippi hade lagat. De flesta deltagare tyckte att alla alternativ var goda, eller åtminstone ätbara, men favoriterna varierade.



Efter lunch vände vi om och vandrade tillbaka hemåt. Vi tog rutten öster om Vanda å för att få litet variation. Den tog oss strax intill Sillböle bassäng, som förser merparten av huvudstadsregionen med sötvatten från Päijänne. Bassängen är nästan en kilometer lång och en halv kilometer bred och innehåller så mycket vatten att det räcker till för två veckors behov! Tyvärr ser man inte själva bassängen från promenadvägen, då denna går en bit nedanom bassängens höga vallar.

Så småningom kom vi tillbaka till de egna knutarna. I en park nära Kungseken visade Carina oss grodyngel som lever i en bäck där. Grodorna tycks gilla platsen, för det lär finns grodyngel där varje år. Vid det här laget började fötterna nog vara litet trötta redan och vi var glada över att strax vara tillbaka vid kårlokalen. Vi var också litet klokare i valet av skor, ryggsäck och matpreferenser med tanke på sommarens vandringsläger i Lappland. Tack Pippi för att du planerade en lyckad lördagsvandring för oss!

- Lotta, Ledare



Spejarnas vandring i Vaakkoi

Söndagen den 26.3 åkte spejarna till Vaakkois friluftområde för att vandra. Med på vandringen var Elis, Edvin, Alvin, Tom och Emma. Vi hade alla rinkor på ryggen innehållande personliga saker, gemensam mat och utrustning och minst 2 x 1,5l vattenflaskor, för att få extra tyngd i rinkan.

Skogen var ännu full av snö, så de som hade satte på sig damasker runt vristerna, för att inte få in snö i skorna. Vi startade från parkeringsplatsen och vandrade sedan längs stigar som inte alltid var så lätta att hitta på grund av snön. Vi vandrade längs spångar över träsk och delvis längs små bilvägar. Det var jättevackert i skogen.

Vi lagade mat vid ett vindskydd

- Bacon och pasta carbonara
- Knäckebröd med ost, grillkorv

Vi åt lite snacks på vägen

- Toms mystiska coffeingodis (Choco, marmeladgodis m.m.)
- Nötter, kex, smörgåsar, frukt, saft m.m.

Vi prövade på konservburksljus

- Röken såg ut som toppen på moln när man flyger
- Den var tillräckligt varm för att värma händerna vid

Vi hade andra roliga aktiviteter

- Hugga ved
- Göra upp eld

Innan vi åkte på vandringen hade vi gjort olika förberedelser:

- Vi testade på olika sorters mat
 - o Kebab
 - o Beef jerky
 - o Olika sorters mat i påsar (blåband etc.)
- Vi vaxade våra vandringsskängor
- Planerade rutten

Det var en lyckad vandring, som vi gjorde som en övningsvandring inför Lapplandsvandringen i sommar. Totalt vandrade vi ca 8 km.

- Spejarscouterna + Ledare



Sankt Göransdagens utfärd

I scouterna är Sankt Göransdagen en viktig högtid, en som vi nu börjat fira även i kåren! Det här året hade vi en kårutfärd i närområdet med start vid kårlokalen och mål vid Rutiåns eldplats. Programmet var en spårning där scouterna fick bekanta sig med legenden om Sankt Göran via olika kontroller.

Vid mål var det meningen att scouterna skulle offra lamm för draken, dvs. bränna några pysslade får på den öppna elden, men på grund av det fina vårvädret var det skogsbrandsvarning och öppna eldar var förbjudna. Så istället för lunch över drakeld fick vi äta mellanmål bestående av köttbullar, frukter, skorpor och marshallows, men det var lika gott så.

Jag tycker om kårutfärder eftersom de drar fram det fina med scoutingen – vänskap över gränserna. Barn och vuxna i alla åldrar umgås och samarbetar och har roligt tillsammans – en fin tradition för en scouthögtid alltså! Får se vad vi hittar på nästa år.

- Malou, Kårchef



Vårfest

Kårens vårfest ordnades detta år på skolgården utanför kårlokalen. Vi började med att dela in alla i fyra patruller som skulle göra en kompassen runt med olika uppgifter, lite som ett mini patrullråd. Uppgiften var bl.a. ett kim spel, samarbetsuppgift, bygga ihop en trangia på tid och ett quiz om allemansrätten.

Efter det var det dags för en gemensam sångstund och märkesutdelning. De olika åldersgrupperna blev utdelade märken det gjort under terminen. Åldersgruppsledarna fick blommor som tack för deras insats i kåren.

Sist men inte minst bjöds det även på lite smått och gätt. På serveringsbordet fanns t.ex. bulla, kex, grönsaksstickor och karelskapiroger. en mycket lyckat avslut på terminen.

- Molly, Roverscout



Explorerscouternas vår



Explorescouterna har bl.a. haft karaoke möte,



deltagit på Rovex,



plockat skräp i naturen



och haft övernattnig i kårlokalen

Plätt -23

Årets vargunge-familjescout-sommarläger PLÄTT-23 ordnades som förra året i Kopparnäs, Ingå. Även de äventyrsscouter, som inte ville delta i Lapplandsvandringen, fick delta i sommarlägret. Lägrets program följde förra årets lyckade form: fredagen buss till lägeplatsen och sätta upp tält, lördagen patrullrådd, söndagen utfärd och besöksdag. Dessutom lekte vi, simmade och sjöng vid lägerbålet.

Särskilt lyckat i lördagens patrullrådd var patrullernas namn: Stinkfötterna, Lotukaktus och Patrullpatrull. Efter lördagens patrullrådd promenerade vi en längre rutt med ändamålet att se kor. Fast koornas tillvaro hade granskats fredagkväll, siktade tyvärr vargungarna inga kossor. Det som följde var en lång och långtråkig marsh tillbaka till lägerplatsen, som inte kunde ha avklarats utan några läkra ananasbitar och scoutiga ropar. Till slut fick vi simma, leka och plättar, och glömde våra trötta fötter. På kvällen ordnade familjescoutledarna ett fint lägerbål och några äldre vargungar läste högt till familjescouter.

Enligt lägrets namn fanns plättar varje lägerdag: frysspenatplättar på fredagen, vanliga plättar på lördagen och självgjorda spenatplättar på söndagens besöksdag. Lägre slutade med märkesutdelning, varefter folk körde hem.

- Santeri, Vargungeledare



Utmärkelsestecken

På sommarlägret Plätt hade kåren äran att dela ut Collan spännet åt vår fantastiska ledare Carina.

Carina har tagit initiativ för vår (i början av hennes uppdrag) nya familjescoutpatrull, och fått patrullen att växa från tre familjer till 8 familjer idag. Hon ordnar intressant program som familjerna gärna deltar i, samt är mån om att familjescoutererna får ut samma fantastiska upplevelse ur scoutingen som också äldre scouter får. Carina är positiv, glad, idérisk och empatisk i sitt ledarskap, men samtidigt är hon också organiserad och håller en tät kontakt med familjescoutföräldrarna. Carina har på ett pålitligt och förtjänstfullt sätt ansvarat för, samt utvecklat, verksamheten i familjescoutererna.



På FiSSc vårmöte hade kåren äran att dela FiSSc tacksamhetstecken av andra klass.

Victor har varit väldigt aktiv både inom vår kår, FiSSc och Y-Scouts – vårt samarbete med andra KFUK-KFUM-kårer. Victor är en sann scout, och brinner verkligen för rörelsen. Hans scout-cv är enormt lång. Bara de senaste åren har Victor t.ex. varit kårlokalsfogde för vår nya kårlokal, varit med i arbetsgruppen för FiSSc nya fana, ordnat evenemang och suttit i Y-Scouts arbetsgrupp. Victor har varit en essentiell resurs för kåren och scoutingen i Finland redan i över 10 år.



TG i Lappland

På sommaren var Bobo tillsammans med vår ledare Lotta på ett tvåspråkigt TG i Lappland. Lägret hette "Ko-Gi TG 150 Yötön yö - Natlös natt".

TG är en fortsättningskurs i ledarskap för vuxna scoutledare. Kursen handlar om scoutverksamhetens målsättningar och metoder, om att utveckla sig själv som ledare samt om att föra vidare den finska scoutverksamheten.

Bild 1: Andlighetsfunderingar uppe på Taivaskero, Himmelriket

Bild 2: På TG fick Bobo många nya vänner, bl.a. kråkan Varis

Bild 3: Patrull Kråka

Bild 4: Bobo undrar om det finns fiskar i bäcken eller FiSScar
Fotograf: Didrik Lundsten

Bild 5: Självporträtt på gång

Bild 6: Kursledaren Annina drar en dialogpaus om ledarskap och motivation



Lapplandsvandringen i UKK 30.6-9.7.2023

Fredagen 30.6 träffades vi nära Helsingfors tågstation. Vi delade ut mat till grupperna Urho, Kaleva och Kekkonen. Gruppen Urho gick minst, Kaleva gick mellanlångt och Kekkonen gick mest. När maten var utdelad gick vi till perrongen. Vi fick veta att tåget var försenat men alla fick glass och var helt glada ändå. 50 minuter senare startade nattåget från Helsingfors. Vi var på väg mot Lappland.

Ungefär klockan 8 nästa dag var tåget framme i Rovaniemi Vi kokade vatten till gröt och te, alla åt med god aptit. Vi åkte 3,5 timmar med buss mot Kiilopää. Patrull Kekkonen började genast vandra medan Urho och Kaleva lagade först risotto till lunch och började först efter lunchen vandra mot Kiilopää. Då fick vi också en bingo med olika djur och växter från Lappland som vi skulle försöka



göra under vandringen. Vi vandrade upp på Kiilopää (sista biten utan packning). Utsikterna var supervackra och man såg jättelångt. Det blåste mycket på toppen så vi stannade inte där länge.

Vi vandrade mot vår tältplats vid Luulampi i duggregnet. Som middag hade vi ungsopotatis och korv med tonfisk i majonnäs (eller bara majonnäs). Vi lagade maten i en kamin. Vid Luulampi fanns också en dagsstuga vart man kunde elda och flera spelade kort där inne. Det var en lyckad dag.

Nästa dag regnade det slask på morgonen men flitiga patrull Kaleva vandrade nästan genast iväg medan Urho kollade på två källor i närheten. Vattnet från källan var iskallt men bra. Efter att vi hade sett källan hämtade vi packningen från dagsstugan och vandrade iväg mot Rumakuru. Vi lagade mat vid gamla Rumakuru men bestämde att vi tältar vid nya Rumakuru. Nära nya Rumakuru fanns det en ravin som vi gick och se på. På väg mot ravinen såg vi en liten turkos sjö vilken var jättevacker. Ravinen var också vacker, men på ett annat sätt. Vi spelade kortspel och lagade potatisknyten till middag. En till bra dag.



Vi tänkte att vi skulle övernatta vid Prospektori nästa natt men det fanns inte vatten där så vi nöjde oss med att laga lunch där och kolla på gruvan. Gruvans historia var intressant men man såg inte långt in i själva gruvan. Vi började gå mot dagsstugan Aurora efter maten i värmen. Kaleva kom halvvägs emot oss och bar våra rinkor och tält. Den dagen gick dubbelt så mycket som de andra dagarna.

För att komma till Aurora måste man gå en uppförbackesomvarlitelängreänLärkansbacken. Aurora var en modern stuga och där fanns el och nät (alla var glada över det). Vi åt middag och sedan kunde man gå till butiken i Saariselkä om man ville. Efter det hade vi frivillig kvällsyoga. Vi stannade uppe för att se midnattssolen. En lyckad dag och start på nästa dagen.

Nästa dag var mitten av vandrigen så Urho och Kaleva skulle ha chilldag. Vi började dagen med att antingen leta efter geocachar vid Aurora eller gå upp på Iisakkipää, beroende på vad man hellre gjorde. På Iisakkipää kunde man se långt och fina vyer. Man kunde se Kiilopää som vi redan hade bestigit och Sokosti som Kekkonen besteg. Vi lagade pasta och nuggeter till lunch på vägen tillbaka. Efter det hade vi tänkte paddla eller terrängcykla men hittade ingen bra plats så vi gick till Holiday Clubs spa istället. Vi duschade, simmade och bastade. Alla tyckte att det var härligt att bli ren. Som kvällsmat hade vi varma smörgåsar som vi stekte på öppen eld och plättar som vi stekte på trangia (några stekte också plättar över öppen eld). Det var gott med plättar och smörgåsar men vi luktade rök efter att just blivit rena (men det hörs ju till skogen att man luktar, inte sant?).



Före vi på riktigt gav oss av nästa dag hämtade vi matbeställningen och några letade efter en geocach. Efter att maten var utdelad började Urho gå rakt mot Piispanoja medan Kaleva gick först till Rumakuru och först sedan till Piispanoja. I Piispanoja fanns det en bäck och en dagsstuga. Vi åt lunch och lite senare kom Kaleva. Vi åt tortilla som middag och det var mysigt.

Efter morgonmålet på nästa dag började vi gå mot Rumakuru medan Kaleva gick mot Niilanpää. Framme åt vi, spelade kortspel och beundrade vackra dammen. Några även simmade i iskalla vattnet.



Nästsista vandringsdagen! Den här dagen skulle alla träffas vid Luulampi och senare ha lägerbål. Vi gav oss av mot Luulampi och på vägen dit träffade vi patrull Kekkonen som vi inte hade sett på flera dagar. De var på väg mot Saariselkä för att köpa mat. På vägen stannade vi också vid en sjö för att leta efter en geocach. Sjön var fin, den var också lite turkos. När vi kom fram till Luulampi satte vi upp tälten och lagade mat. Vi beundrade också fiskarna i Luulampi och ängsullen som växte på stranden. Som middag hade vi pasta som vi lagade med Kaleva och senare kom Kekkonen som åt pizza. Som efterrätt hade vi pinnbulla stekt över öppen eld som man kunde sockra. Strax efter hade vi lägerbål. Som lägerbålsprogram hade äventyrsscoutererna från patrull Urho en sketch om en Lapplandsvandring där allting går fel. Patrull Kaleva hade charader vilka var lite svåra men ändå roliga att se på. Patrullen Kekkonen hade fjällbygge vilket gick ut på att två lag försökte göra höga fjäll av människor. Vid slutet av lägerbålet fick alla en UKK-nationalpark märke. Alla hade ett roligt lägerbål. Efter lägerbålet började sista natten i tält.

Morgonen var rask så att vi skulle hinna till bussen. Vi packade, åt gröt och började sedan och gå. Det var en varm dag och alla svettades när vi gick upp mot Kiilopää. På vägen såg vi några renar. Vi hade en samarbetsövning att alla skulle vara på en viss ställe inom 2 minuter så att första skulle starta



en timer som slutade när sista kom upp. Övningen gick bra, alla gick så nära varandra att man behövde inte ta tid. Vi tog en gruppbild vid Kiilopää i solskenet. När vi väntade på bussen vid Kiilopääs fot lagade vi nudlar och chillade. I bussen gjorde vi pizzabeställning som vi skulle äta i Rovaniemi. I Rovaniemi åt vi först pizza och sedan kunde man leka i parken eller går till butiken eller bara chill på gräsmattan. Efter en dryg timme gick vi mot tåget. Sen började sista natten.

Före vi visste var vi redan framme vid Helsingfors var de flesta steg av. Vandrigen gick så snabbt men ändå hann vi med mycket. Jag är säker på att alla fick minnen för livet från vandrigen.

- Elsi, Äventyrsscout



Höstens evenemang

6-7.10 Rovex

15.10 Höstseminariedag

19-22.10 Höstis

9.11 Kårens höstmöte

10-11.11 Kaari24

11.12 Kårens julfest

Historikgruppen behöver bilder till 100 års historiken!

Har du bilder från gamla kårevenemang, möten, scouttävlingar eller liknande? Om svaret är ja skriv gärna till kommunikation@kfukm.fi så kan vi diskutera vad som är bästa sättet att få dem till oss. Om det är digitala bilder så kan du ladda upp dem i en Google drive mapp och skicka länk för mappen till mejlen. Om det är fysiska bilder så diskuterar vi bästa sättet att dela dem med oss.