

Skojiten

2-2023 Nr 6





Innehåll

- 4. Världscoutsjamboreen i sydkorea
- 6. Vargungarnas höst
- 8. Ungern resan
- 13. Äventyrsscouternas höst
- 14. Höstsemi
- 16. Lekar från höstsemi
- 18. ROVEX
- 19. Utmärkelsetecken
- 20. Höstis
- 22. FiSSc Höstmöte och Ledardagar
- 23. Spejarscouternas höst
- 24. Adventsbasaren
- 25. Adventskalenderkampanjen
- 26. explorerscouternas höst
- 27. Kårstyrelsen 2024
- 28. Kommande evenemang

Chefredaktör och layout: Molly Weckman



kfukm.fi



[@kfukmscouter](https://www.instagram.com/kfukmscouter)



Helsingfors KFUK/M Scouter

VÄRLDSCOUTS- JAMBOREEN I SYDKOREA



I sommar hade sex av kårens medlemmar möjligheten att åka på världsscoutjamboreen i Sydkorea. Världsscoutjamboreen är ett evenemang som ordnas för hela världens scouter vart fjärde år. Alla scouter har en möjlighet att åka på jamboreen som deltagare när de är 14–17 år, efter det kan man åka på världsscoutjamboreen som vuxen och jobba på lägret. Från vår kår hade vi deltagare i både lägerkåren Kastepiste - Daggpunkt och Jassa. Texten är skriven av Laura som fungerade som en av fyra lägerkårledare i lägerkåren Jassa.

Innan själva jamboreen åkte jag med på den finska kontingentens rundresa kring Sydkorea, för att lära känna landet och dess kultur. Vi fick besöka huvudstaden Seoul, klättra upp i tv-tornet och se vyerna över staden, åka lokala metron, se gamla tempel och underjordiska köpcenter. På kvällarna gick vi för att äta i någon närliggande lokal restaurang och fick uppleva den koreanska matkulturen (spoiler den bestod av ris. Mycket ris.). Från Seoul åkte vi vidare till gränsen mellan Syd- och Nordkorea och demilitariserade området, här fick vi en intressant guidning kring området och historien bakom konflikten mellan de två länderna. Efter guidningen hade vi en lång bussresa framför oss längre söder ut till historiska staden Gyeongju. Här fick vi vår första mera exotiska natt då vi sov i traditionell stil på golvet, med endast riktigt tunna madrasser under oss. Det var först följande dagen vi slapp och upptäckte staden med alla dess fina gamla monument och tempel. Den traditionella delen av rundturen

fortsatte även på kvällen, då vi åkte till Busa för att uppleva ett traditionellt koreanskt spa. Upplevelsen var unik för spat är uppdelat på tvåvåningar, en för män och en för kvinnor, och man går naken i bassängerna. Rena och en upplevelse rikare sov vi över på spat innan det var dags för sista dagen på rundresan då vi upptäckte miljonstaden Busan. Sista kvällen på rundresan var pirrig för vi visste att följande dagen skulle det bära av till själva lägret!

På världsscoutjamboreer bor alla lägerdeltagarna i lägerkårer, som består av 36 ungdomar och 4 ledare. Ländernas lägerkårer sprids sedan ut på området, så att man får som grannar människor från kring världen. Min egen lägerkår hade grannar från Chile, México, Ecuador, Island, Japan och Paraguay. Lägervardagen bestod av programdalar på ett mycket likadant sätt som vi är vana på storläger i Finland. Där lägervardagen skiljer sig är att maten inte kommer från ett centralkök, utan maten fixas i varje lägerkår skiljt av deltagarna. Det bidrar med mycket jobb från att hämta maten från närmaste kylcontainer, hämta vatten, föra skräpet och över lag städa i lägerkåren. Dagarna fylldes även med många nya kontakter kring världen, man talade med följande i toakön, hälsade på grannarna eller gick runt och försökte byta ut sina scoutprylar mot andra länders halsdukar etc. Finländska kontingenten försåg oss med en Kånkens ryggsäckar och dessa var absolut den mest populära produkten man ville byta åt sig på hela jamboreen!

Höjdpunkterna på jamboreen var gemensamma kvällarna vi ordnade med lägerkårer nära oss. En kväll blev vi bjudna till den polska lägerkåren nära oss, för dans, sång och samvaro. Vi blev även överraskade med glass, aj vad det smakade gott i hettan!

Sista kvällen på jamboreen ordnande vi gemensam middag med en schweizisk lägerkår, det blev middag, nya vänner och delade av våra scouttraditioner där hemma. Det var en viktig kväll och lät tankarna flyttas från det som väntade oss följande dagen, nämligen evakueringen av hela lägret.

Jamboreen i Sydkorea blev en för historieböckerna då lägret hamnade evakueras halvvägs, pga. en tyfon som inväntades slå direkt i Sydkorea. Tyfonen innebar att hela lägerområdet evakuerades på 48h varsel och detta var först andra gången i historien en världsscoutjamboree var tvungen att evakueras.

Från lägerkårens synvinkel gick evakueringen mycket smidigt till, trots att vi inte visste vart vi skulle då vi steg på bussen

på lägerområdet. Vid lägerporten blev det dock klart att skulle åka till Seouls förstäder och bo på ett universitets internat. Under kommande dagarna vi bodde på universitetsområdet och inväntade tyfonen, fick vi ta del av bl.a. k-pop danslektioner och gå på en traditionell koreansk musiks konsert. På internatet var vi glada för luftkonditioneringen och en del av min lägerkår upptäckte koreansk baseball på tv. Efter ett par dagar med lättare program och stadigt ihållande regn var det dags för att avsluta jamboreen med avslutningsceremonin på Seouls stadion. Här samlades alla jamboreens deltagare för en sista gång för officiella avslutningen av jamboreen samt en k-popkonsert med många av Sydkoreas största stjärnor. Med då var det småningom dags för oss att åka hem under de kommande dagarna.

I ryggsäcken har vi alla massvis med upplevelser, nya kontakter och historier för mycket mera än en artikel i skojiten. Vi ses på följande Världsscoutjamboreen i Polen 2027!

-Laura, Ledare





VARGUNGARNA

Vargungarnas utfärd till tropicario 8.10.2023

Vi (jag och 16 andra vargungar) var till tropicario söndagen den 8.10.2023. Vi tog tåget till böle och promenerade därifrån till tropicariet. När vi hade klätt av oss utekläderna delades vi i smågrupper. Vi gick runt i smågrupperna och tittade på alla djuren som fanns på tropicariet. Det fanns alla möjliga ormar, ödlor, sköldpaddor, krokodiler och till och med fiskar. Vi fick ta bilder på alla djuren som där fanns. Min favorit var säkert den mindre och jättesöta

krokodilen! Min kusin gillade den jättestora ödlan (som jag tyckte såg liiiiiite skrämmande) och min vän tyckte att sköldpaddorna var sötaste.

När vi hade kollat färdigt på djuren åt vi våra mellanmål. Därefter klädde vi på oss utekläderna och gick ut för att orientera. Vi orienterade till en lekpark. Efter att vi lekt en stund blev det märkesutdelning. Sedan åkte vi hem med tåg.

-Vargunge



Vi vargungar åkte till Luk en vintrig söndag.



När alla var hungriga sa Pippi att vi kunde nog fara först till matplatsen och äta. När vi var framme åt vi vår mat som vi hade med oss till exempel korv, köttbullar, nuggetar och smörgåsar



Under matpausen såg en av vargungarnas pappa en skogsmus springande mot grillplatsen. Jag sa till alla att komma tyst och titta på den lilla söta musen som gömde sig under grillplatsen. Alla blev nyfikna på den gulliga musen. Någon försökte till och med mata den. Musen blev jätterädd och sprang iväg och gömde sig i en stubbe.



När vi hade fått titta tillräckligt på musen så sa Pippi att det var dags att grilla marshmallows. Alla tog en marshmallow och alla börja grilla. Någon brände sin marshmallow den började brinna. Men dom var jättegoda till slut. Man fick också ta kex om man ville. Jag tog fyra marshmallows och fyra kex.



När vi hade ätit våra godsaker sa någon ledare att vi skulle göra naturte. Vi gjorde det som vi skulle göra, vi gjorde teet av granris och hett vatten. När det var färdigt smakade vi på det. Det smakade som ingenting. När någon satte honung på bordet satte jag det i teet och sen smakade det bättre.



Utflykten var superbra.

-Vargunge



DET GÅR SOM PÅ RÄLS! VÅR RESA TILL UNGERN.



I augusti deltog några explorer- och roverscouter och några ledare från vår kår i ESG-seminariet, som ordnades vid Balatonsjön i Ungern. Eftersom vi reste med tåg, var vi på resande fot i tolv dagar trots att seminariet varade endast fyra dagar.

TÅG TILL ÅBO

Vår resa ner till "paprika-landet" började på eftermiddagen den 12 augusti, då vi hoppade på tåget i Malmgård, med sikte på Åbo. Redan då i början, kände man av interrail-andan när scouterna spelade yatzy, skrattade och förde liv. Väl i Åbo steg vi på färjan och så bar det av mot Stockholm. Innan det var dags att krypa till kojs i hytterna, njöt vi av båtens spelrum och spelade senare våra brädspel

EN DAG I STOCKHOLM

Ännu lyckligt ovetande inne i Viking Line, föreställde vi oss ett soligt Stockholm. Men våra förhoppningar krossades då vi steg ut ur färjan, och möttes av ösregn och en grådaskig atmosfär. Men som scouter, drog vi bara på regnskydden på rinkkorna och satte på regntäta kläder. Sedan åt vi morgonmål på ett bageri på Södermalm.

Medan vi åt, hade regnvädret drivit förbi och vi var redo att ta in Stockholm. Vi turistade i Gamla stan, Kungsträdgården och åkte spårvagn runt Djurgården. Och såklart åt vi lunch på MAX, en älskad hamburgerkedja i Sverige. Till slut var det dags att ta oss till T-centralen för att stiga på Snälltåget, vårt nattåg till Berlin. Väl på tåget klämde vi in oss i kupén, och åt sedan av vår middag i restaurangvagnen. Vår enda kritik var att vattnet de bjöd på smakade kartong.



BARBLIN-FENOMENET

Efter natten i den trånga tågkupén kändes Berlins gigantiska centralstation extra rymlig. Där låste vi in våra rinkkor, åt vårt morgonmål från Snälltåget och så började vår rundtur i Berlin.

Vi åkte S-bahn (Berlins närtåg) till East-Side gallery, en turistattraktion som består av konstverk målade på den forna Berlinmuren. Efter det började vi redan känna oss hungriga så vi styrde stegen mot en restaurang. När vi alla var mätta och belåtna, fortsatte vi vår rundtur. Först Checkpoint Charlie, sedan förintelsemonumentet och till slut Brandenburger Tor. När vår rundtur var slut tog vi oss till "Club-lodges", ett hotell med stugor på en konstgjord sandstrand. Här skulle vi sova under natten.

Någon gång under resan hade vi kommit fram till att vi ville se Barbie-filmen. Förslaget var att det skulle ske i just Berlin eftersom: Barbie + Berlin = Barblin, en briljant idé tyckte vi. Så sagt och gjort, vi klädde oss i Barbie-färger, sökte fram en bio, köpte biljetter, och såg på den! Före bion åt vi currywurst på en restaurang i närheten. Bion var belägen längst in i en skum, graffitimålad gränd. Men den var ändå otroligt söt och charmig, och alla tyckte om filmen.



PRAG, SNART FRAMME I UNGERN

Vi vaknade tidigt efter en natt fylld av bullrande åska, och det bar genast iväg till tågstationen. Vi steg på vårt tåg kl. 9 i Berlin och var framme i Tjeckiens huvudstad, Prag, klockan halv två. Vi fördrev förmiddagen på tåget med att spela Alias, sova eller bara titta ut på de fina vyerna i Mellaneuropa.

I Prag åt vi lunch på en klassisk köttrestaurang, varefter vi turistade i Gamla stan. Vi såg det kända astronomiska urets klockspel, gick över Karlsbron, åkte spårvagn och upp på en kulle med en "funikular" och såg Prag uppifrån. Då vi kom ner tillbaka var alla trötta och törstiga, det var nämligen 30 °C och gassande solsken.

Efter att vi vilat oss en stund på en bänk, träffade vi en bekant som bor med sin familj i Prag. Vi åt middag tillsammans med dem, och fick då tillfälle att fråga om den lokala kulturen, kulturkrockar och språket. När det mörknat gick vi till tågstationen för att stiga på vårt nattåg till Budapest. Vi rörde oss i lugn och ro eftersom vi hade över en timme extra tid...trodde vi.

DRAMATIK PÅ STATIONEN

Framme på stationen insåg vi att tåget går om femton minuter!! Nu blev de allt liv i oss, vi rev ut väskorna ur skåpen på stationen, spurtade fram igenom tågstationen (som var mer lik en labyrint) och som tur var, hann precis i tid till tåget, som rullade in vid perrongen. Efter en del tumult att komma in i



vår kupé och med en lång dag bakom oss, fick vi äntligen sova. Efter en snäppet skumpig natt och med den här gången klorsmakande vatten, vaknade vi i Budapest. Där köpte vi morgonmål- och lunchbröd för vår sista tågresa från Budapest till Balatongyörök.

ESG-SEMINARIUM I BALATONGYÖRÖK

Vi anlände till seminariet den 16 augusti vid lunchtid, och fick genast en rundtur på området. Efter att vi packat upp oss i våningssängarna i våra könsfördelade rum (man fick absolut inte vistas i det motsatta könets rum), så satte vi oss på verandan för att äta våra lunchmackor. Där satt redan några schweiziska, tyska och ungerska scouter och pratade, de bjöd in oss i samtalet och vi deltog glatt. Efter att ha hört mer och mer oförståeliga språk ju längre ner i Europa vi kom, kändes det skönt att förstå vad människorna runt en sade. Seminariets officiella språk var nämligen engelska.

BOBO ANLÄNDER

På eftermiddagen hade vi en presentationsrunda och lekte namnlekar. Strax efteråt anlände resten av finländarna, och däribland dem Bobo! Det var ett kärt återseende mellan oss och maskoten. Precis som vi, hittade Bobo direkt vänner när han anlände till stället. Han blev kompis med den schweiziske maskoten Aaron. Efter det rörande återseendet hördes en öronbedövande smäll från gonggongen, detta var tecknet att middagen var serverad.

Då vi satte oss ner vid bordet, insåg vi till vår fasa att middagen var BRÖD! Denna dag bestod alltså tre av våra mål av bröd. Det kom senare att visa sig att det inte är ovanligt att äta en lättare middag och en större lunch, och vi vande oss snabbt vid deras matrutiner. Dock smakade både kranvattnet och det som fanns att köpa i flaskor lika äckligt. Inför kvällsprogrammet samlades alla deltagare på gården för att få ta del av "Crazy games of YMCA Hungary". Vi spelade, lekte och sjöng ungerska lekar och sånger. Melodierna

fastnade i huvudet, och fortfarande nynnar vi ibland på dem.

WORKSHOPS OCH BALATONSJÖN

Nästa dag deltog vi i olika sorters workshops, t.ex. om kommunikation. Sedan åt vi en tre rätters lunch (!!) varefter vi fortsatte med workshops. På eftermiddagen fick vi också trycka egna t-skjortor med valfria motiv, exempelvis Ungern, YMCA eller Balatonsjön. Efter lite fritid samlades ledarna för ett ESG-möte, där kommande årets styrelse röstades fram.

På kvällen fick man gå till sjön, som låg precis bredvid lägergården. Stranden var fylld av tyska turister, vilket var förståeligt eftersom sjön var otroligt vacker speciellt vid solnedgången. Dessutom var det skönt att svalka sig då det, precis som i Tjeckien, var runt 30 grader på dagen.

För att avsluta dagen hade vi "Crazy games of all the nations", där alla olika länder fick lära ut några lekar och spel från respektive land.

Vi visade upp "Oo onni konni". En annan hit var de andra finländarnas lek "Sausage in the cup" som gick ut på att man skulle sätta in sitt finger i sin grannes hand, som var format som en kopp. Gesten blev smått obscen vilket orsakade en del fniss.

GROTTOR OCH EN BORG

Dagen efter var en utflyktsdag. Vi började med gemensamt program i staden Tapolca. Där fick vi paddla i deras kända karstgrottor. Grottorna var naturliga, men ändå upplysta så vi såg åt vilket håll vi paddlade. Efter det gjorde vi exkursioner i mindre grupper, vi valde att fara och titta på en borg på en kulle. Uppe i borgen hade vi utsikt över Balatonsjön och fälten runt omkring berget. Senare på dagen kom vi tillbaka till Balatongyörök för att äta middag, varefter kvällsprogrammet satte igång. Programmet var ett slags rollspel som utspelade sig i en fantasy-värld. Vi delades in i grupper och fick i uppgift att

intervjua olika karaktärer, för att till slut komma fram till vem som stal drakägget. Spelet varade sent in på kvällen, så efteråt gick vi alla bums i säng.

SISTA DAGEN

På sista dagens förmiddag fortsatte vi med fler workshops, därefter åt vi den traditionella tre rätters lunchen. Eftermiddagen tillbringade vi ute på Balatongyöröks gator där en spårning ägde rum. När vi var klara, åt vi middag och hade för sista gången möjlighet att simma i Balatonsjön.

Den sista kvällen till ära hade vi "International evening" då vi fick smaka på godis, kex och olika specialiteter från de andra länderna. Kvällen avslutades med ungersk folkdans.

HEMÅT SAMMA VÄG VI KOM

På morgonen den 20 augusti åt vi morgonmål och packade ihop vårt pick och pack. Vi tackade och gick med de andra finländarna och äta lunch, och hoppade sedan på tåget till Budapest. Vi var alla trötta och i ett skede sov vi nästan alla.

Framme i Ungerns huvudstad, gick vi till vårt hotell som var inne i ett trapphus som såg ut som en nerklottrad bakgränd, men själva hotellet var fint och rummet underbart.



Vi gick till en närbelägen restaurang för att äta och mötas upp med en bekant, som bor i Budapest. Hon visade oss runt i den vackra staden som ofta jämförs med Paris. På kvällen firades en av Ungerns tre nationaldagar med fyrverkerier vid floden Donau. Trots att det var fint att titta på, kunde vi inte annat än fundera hur dåligt det var för miljön.

EN HEL DAG PÅ TÅG

Tidigt följande morgon lämnade vi Ungern bakom oss, färdades igenom den slovakiska landsbygden via Tjeckien och vidare in i Tyskland. Vädret var vackert och landskapet förändrades sakta från platta åkrar till berg och dalar med breda floder. Vi spelade Alias och njöt av de vackra vyerna. Vi åkte med samma tåg - och kupé - ända från Budapest till Hamburg. På vägen åt vi frukost, lunch och middag i tågets restaurangvagn. Trots att vi där hade samma servitör hela vägen så byttes ändå konduktörerna ut för varje land vi passerade, därför var det viktigt att ha med biljetterna hela tiden.

NATTLIGA ÄVENTYR

På kvällen kom vi till Hamburg, där vi hade nästan ett par timmars bytestid. Vi skulle åka med Snälltåget tillbaka till Stockholm, men tåget syntes inte på någon infoskärm på stationen.



Snälltåget rullade in på perrongen TRE TIMMAR efter att det borde ha avgått, det var en enorm lättnad eftersom vi alla höll på att somna ståendes. Vi steg på, gick direkt till vår kupé och somnade på direkten. Den här gången glädje vi oss åt det kartongsmakande vattnet.

SYMPATISKE MAX

På morgonen var det dags för frukost och vi insåg då att tåget otroligt nog hunnit ikapp tidtabellen. Killen som delade ut morgonmålet hette Max och var väldigt sympatisk. Han tyckte vår resa var "cool", och senare fick vi ett Tågquiz-spel av honom för han tyckte vi var så trevliga.

På dagen tog vi oss raka vägen från T-centralen i Stockholm till Viking Line terminalen med buss. På båten åt vi middag i buffén, därpå spelade vi Tågquiz-spelet och mindes Max med värme.

INFO RUTA:

Vad är ESG-Seminar?

- ESG (eller European YMCA Scouting and Jungschar Group) är ett samarbete mellan scoutkårer i Europa som har YMCA/YWCA-bakgrund. Vår kår har det, YMCA/YWCA är nämligen KFUM/KFUK på svenska.
- ESG-seminariet ordnas varje år i något av medlemsländerna. Under seminariet deltar man i workshops, aktiviteter och lär känna scouter från andra länder.
- Det här året ordnades det i Ungern i Balatongyörök 16-20.8.2023
- Nästa år ordnas det i Finland.
- Ett evenemang som ordnas av och för ESG-medlemskårerna med syftet att stärka samarbetet och att stödja varandra.

SISTA ETAPPEN

Tillbaka i Finland hade vi ännu sista biten kvar till Helsingfors. På tåget hem sov de flesta av oss, eftersom natten blev ganska kort på båten. Sista etappen gav oss även tid att reflektera över resan.

Vi var mycket glada över att vi deltagit i det här äventyret, och även stolta över att vi klarade av att ta oss fram och tillbaka utan större problem. Det var verkligen en rolig och lärorik upplevelse vi fått ta del av, och det är nog ett minne för livet för alla som deltog!

-Ylva, Roverscout och Kenneth, Ledare



ÄVENTYRS- SCOUTERNAS HÖST

Äventyrsscotererna har under hösten hållt på med märket bagaren. Barnen har då på veckomötena fått baka olika saker som kex, kladdkaka, laga mellanmål och i farten även övat på att städa och diska. Under veckomötena har vi såklart även hållt på med andra saker som första hjälpen, lekt ute, öva på att använda trangia, pratat om hygien på läger, övat på att sammarbeta och så mycket mera.

Under hösten har vi också hunnit med en hajk tillsammans med spejarscotererna och haft en egen utfärd till Sello.

På hajken var vi i Noux och övernattade en natt. Första dagen gick vi lite över 10 kilometer för att komma till övernattningsstället. På vägen lagade vi lunch, plockade vi svamp, var och utforskade grottor i bergen.

När vi kom fram satt vi upp tälten, utforskade området och simmade. Ganska snabbt var vi hungriga igen så vi lagade hamburgare över den öppna elden. Resten av kvällen var det fritid. Följande dag lagade vi morgonmål, packade ihop allting och gick vi vidare för att komma till parkeringsplatsen där alla skulle bli upplockade. När vi kom fram till parkeringsplatsen lagade vi ännu snabbt lite lunch som var nudlar.

Sello utfärden var i samband med Expedition Alberga som var när kåren sålde adventskalendrar i Sello. Vi träffades på tågstationen för att ta tåg och sedan den nya spårvagnen till Sello. Där sålde vi kalendrar i några timmar före vi åt lite lunch/mellanmål. Efter det var vi ännu och bowlade.

-Molly, Äventyrsscotsledare



HÖSTSEMI!



En söndag i mitten av oktober hölls kårens ledarseminarium "Höstsemit". Det var en hel dag fyllt av både möten, god mat, lekar och så funderade vi vad kåren vill satsa på i framtiden. Vi lekte lekar som vi lärde ut åt varandra och så lekte vi olika lekar som en del av ledarna lärt sig i Ungern. Du kan läsa om Ungern-resan på sidan 8-12.

Temat för höstsemit var Barbenheimer, dvs. fenomenet som uppstod på sommaren, då filmerna Barbie och Oppenheimer hade världspremiär samma dag. Man kunde alltså klä upp sig så att man antingen påminde om någon i Barbie filmen eller i Oppenheimer. Helst en kombination av bägge.

Vi samlades kring klockan 10 och började med att fundera på vad scouting betyder för oss alla. Vi har alla flera bra orsaker till varför vi är scouter, men vi försökte hitta de tre saker som alla kunde hålla med om att är scouting. Vi kom fram till att det viktigaste inom scouting är gemenskap, färdigheter för livet och att ge sig ut i naturen.

MATEN VAR SUPERGOD!

Under semit fick otroligt god mat som stjärnkockarna Molly och Mimmi stod för. Till lunch serverades Barbierisotto dvs

rödbets och svamp risotto med rosa saftdrink (nam!) och till middag bjöds det på Barbenheimer pasta, med andra ord svart pasta med pesto, mozzarella och tomat.

LEKARNA

Första lekpasset började med att vi lekte "Ninja". När vi lekt den ett par varv fick de andra ledarna komma med förslag på lekar. Vi lekte Bokstavsleken, där var en ska komma på ett ord och sedan ska resten av gruppen bilda ordet med sina kroppar. Efter det lekte vi en gammal klassiker: Knuten.

Vi fortsatte senare under dagen med lekar från Ungern, där några av kårens ledare var i augusti.

En av favoriterna var "Vattan-tjo", som leks så att det finns en lekledare som säger olika uttryck, som inte alltid betyder nåt och sedan rörelser till. Det kommer fler och fler rörelser och sen görs allting om och om igen snabbare och snabbare tills man gör allt riiiiktigt låååångsamt.

FEMÅRSPLAN OCH KKL

Vi pratade i små grupper om vad vi vill att just vi ska göra under kommande fem åren inom

kåren. I den nya femårsplanen åren 2025-2029 ville vi satsa bland annat på att ha tydliga och lätta mål som är möjliga att uppnå. Vi diskuterade hur vi kan öka tillgängligheten i kåren och kom överens om att det är något vi vill satsa på att kunna vara så tillgängliga som möjligt, delvis vad gäller rörligheten in och i kårlokalen, men också till exempel att vi använder oss av mindre s.k. "scoutslang" på hemsidan för att alla nya ska förstå vad saker och ting betyder. Vi vill ha en välkomnande kår där alla ledare mår bra i sitt uppdrag så att vår verksamhet också blir bra för de yngre. Vi pratade också om att vi vill satsa på att åka utomlands då och då, att marknadsföra vår kår och att alla sköter om att hålla kårlokalen i skick.

Mot kvällen var det dags för middag och därefter KKL (kårens regelbundna ledarmöten), där vi pratade om hur åldersgrupperna mår och kommande evenemang. Överlag mår åldersgrupperna bra och veckoverksamheten fungerar. Vargungarna och äventyrsscouterna är båda stora grupper men indelade i två mindre för att få det att fungera. Spejarna är väldigt få, men de som är aktiva ser ut att trivas i kåren.

Explorerscouterna har nuförtiden möten varje vecka och patrullen mår bra. Tillsvidare har explorerscouterna också tre lotsar, dvs. vuxna ledare som fungerar som stöd.

Nästa år ordnar kåren Y-scouts seminarium, för de finländska KFUK/KFUM-kårerna, 19-21 januari. Explorerscouter och äldre som känner att de har tid, får gärna komma och hjälpa till med mat och annat.

FILMKVÄLL

Seminariet avslutades med filmkväll, då vi såg Barbie-filmen och njöt av godis och samvaro med de andra ledarna. Oppenheimer var det andra alternativet, men eftersom den är ca tre timmar lång, så vann Barbie.

Kårens ledarseminarier är roliga evenemang där ledarna samlas för en hel dag eller flera dagar för att träffa varandra, äta god mat, planera kårens framtid och mysa. Alla explorerscouter och äldre kan delta i nästa ledarseminarium som ordnas 3 mars!

-Kenneth, Ledare



LEKAR FRÅN HÖSTSEMI

NINJA

Leken börjar med att alla står i en ring med ansiktet mot mitten. På "niiiiin-JA" ska alla röra sina händer mot mitten och sedan utåt (gärna hoppa) och så ska man bli i en position, som gör det lätt för dig att "attackera" med händerna. Sen ska var och en i tur och ordning, i den ordning man står i ringen, försöka träffa någon annans hand (inte någon annan del av kroppen!) med sin egen hand. Varje gång du lyckas röra någon annans hand när det är din tur, "tappar" den andra personen den handen och har bara en hand kvar i spelet. Om du själv reagerar med att rycka undan armen, även om ingen försökte träffa dig, faller den armen ur spel också. Men var på din vakt, någon kan försöka träffa din hand tvärs över ringen! Du behöver alltså inte försöka träffa den person som är bredvid dig. Sen när dina båda armar fallit bort, förlorar du och måste titta på när de andra fortsätter. Ringen blir mindre och mindre och den som blir till sist med antingen en eller två armar kvar, har vunnit.

KNUTEN

En klassiker. Alla står i en ring och håller varandra i händerna och sedan går den ut ur rummet som ska reda ut knuten och resten av gruppen försöker att trassla till det så gott det går med att gå över och under varandras armar och ben. Sedan när alla är klara är den utvalda personens uppgift att knyta upp knuten.

BOKSTAVSLEKEN

En person kommer på ett ord och sedan ska resten av gruppen bilda ordet tillsammans med hjälp av sina kroppar. Ganska enkel lek som ändå kräver samarbete och koordination.

VATTAN-TJO

En favoritlek under både Höstsemi och kårens höstföreläsning "Höstis". Leken går

ut på att alla står i en ring med ansiktet inåt och säger efter lekledaren som säger en ramsa och visar en rörelse. Ramsan blir efter hand längre och längre och rörelserna fler och fler, men den ramsa och rörelser man senast har lärt sig kommer alltid till sist. Så här går ramsan (med rörelser):

"Vattan-tjo"

(båda händerna klappar i kors på motsatta axel på "Vattan" och på "tjo" klappar du på dina knän)

"Paraskaritten,
Vattan-tjo"

(på "paraskaritten" rullar händerna runt varandra och på "vattan-tjo" gör du samma som tidigare)

"Isperjätten vattan-hoo,
paraskaritten,
vattan-tjo"

(Du går framåt mot ringens mitt tre steg i takt till "isperjätten vattan" och på "hoo" sträcker du fram det ben som du sku stiga framåt med till näst. Och på "paraskaritten" backar du tillbaka till din plats, samtidigt som dugör handrörelsen, där händerna rullar runt varandra.)

"Itten-ditten Ditten-Itten,
Isperjätten vattan-hoo,
paraskaritten,
vattan-tjo"

(På "itten-ditten" har du händerna knutna i varandra och för dem över ena axeln, och "ditten-itten" över andra axeln. Resten är bekant för dig!)

"Åkki-dåkki Dåkki-Åkki,
Itten-ditten Ditten-Itten,
Isperjätten vattan-hoo,
paraskaritten,
vattan-tjo"

(På "åkki-dåkki" har du händerna framåtsträckta så långt det går, det får se lustigt ut! Och på "dåkki-åkki" kan man säga att du "ror" händerna bakåt så att armbågarna kommer bakom dina axlar. Och hela ramsan du redan vet efter det!)

"Tutti-frutti Frutti-tutti
Åkki-dåkki Dåkki-Åkki,
Itten-ditten Ditten-Itten,
Isperjätten vattan-hoo,
paraskaritten,
vattan-tjo"

(På "Tutti-frutti" har du armarna ut till sidan och axlarna i 90 graders vinkel så att ena handen är uppåt och andra handen neråt, fingrarna spretande. Och på "Frutti-tutti" så är byter händer vilken som pekar upp och vilken som pekar ner.)

Leken leks först i "normal hastighet" och sedan snabbare och snabbare några gånger innan den tas Jäättttelångsamt!

KANI KANI

Den här leken leks allra helst ute och den kan bli vild! Gruppen är indelad i två lag och står på var sin sida om ett streck som är uttritad i sanden/snöen. Bestäm ett område som man inte får springa utanför, dvs. inom vilket område kan man leka. En från varje lag spring turvis över till andra sidan (ni kan komma överens i laget vem som springer) och försöka bränna så många som möjligt från det andra laget. Medan du befinner sig på det andra laget sida ska du på EN utandning hela tiden säga "kani kani kani kani kani kani...". Det andra laget kan försöka hålla fast dig på deras sida. Om du lyckas komma tillbaka till ditt eget lag utan att få slut på luft, ska de som du rört vid (också om någon från det andra laget försökt ta fast dig, men misslyckats) komma till ditt lag. Spelet slutar när det bara finns ett lag kvar, för att alla från det ena laget blivit en del av det andra laget.

SVANSLEKEN

Rekvisita: Repstumpar ca 1 meter långa

Gruppen delas in i mindre grupper på ca 3-7 personer (ju fler per lag desto roligare men bättre med fler lag om gruppen är liten). De mindre grupperna väljer ut vem som är huvudet på draken och vem som är svansen. Den som är svansen, petar in ena ändan av en repstump i byxorna, så att repstumpen hänger där bak, sådet blir till en svans! Svansen ska helst vara så lång som möjligt men inte hänga ända ner i marken, så att svanspersonen själv stiger på svansen. De mindre grupperna gör sig redo med att ställa sig så att huvudet är längst fram och svansen längst bak, och alla håller i varandra, antingen om midjan eller också axlarna. När leken kör igång ska huvudet försöka få tag i så många svansar som möjligt, medan svanspersonen ska springa undan andra drakar som försöker få tag i din egen svans.

UP DOWN CATCH

(också känd som "Minun kolo, sinun kolo")

Alla står i en ring med ansiktet inåt. Var och en har vänster hand formad som en kopp och med höger hand har du ditt pekfinger. På "UP" ska alla lyfta upp sin högra hand med pekfingret pekande neråt och på "DOWN" ska pekfingret åka in i muggen på den person som är till höger om dig. På "UP" åker handen med pekfingret upp ur "koppen" och på "DOWN" ner igen. Den som leder leken väljer själv om det ska var "UP", "DOWN" eller "CATCH". På "CATCH" ska alla försöka klämma åt sin mugg, dvs försöka hålla kvar den andras pekfinger i sin egen mugg med man själv försöker få sitt pekfinger ur den andras mugg.

Väldigt rolig och enkel lek!

Den kan varieras med den finska versionen, där "Minun kolo" betyder att man ska sätta sitt eget pekfinger i sin egen mugg och på "sinun kolo" ska man sätta pekfingret i grannens mugg och på "kiinni" så ska man försöka få fast den andras pekfinger medan man försöker rädda sitt eget!

ROVEX



På årets Rovex var vi tre lag, roverscouterna mot två explorerlag. Frågorna var traditionsenligt kluriga och vi funderade och fifflade för att få ihop så korrekta men fram för allt humoristiska svar som möjligt. Det är nämligen det senare nämnda som ofta ger en vinst, vilket roverlaget

också fick i år. Efter tävlingen lagade vi mat tillsammans och umgicks hela kvällen, ett lyckat och roligt evenemang för bara oss äldre, vilket alltid är roligt!

-Jenina, Rovercout



UTMÄRKELSE- TECKEN



På Ledardagarna fick vi äran att dela ut TT3:an åt vår ledare Malou. Hon har varit ledare för olika åldersgrupper, ansvarat för utfärder, förläggningar och läger, och redan som explorerscout blev hon medlem i kårens styrelse. Malous största bravur är att hon senaste åren har varit kårchef och inte bara vilken kårchef som helst, utan den mest hängivna som setts på länge! För Malou är kårens välmående mycket viktigt och det är i stor grad hennes förtjänst att kåren blomstrat som den gjort de senaste åren. Malou är en riktig eldsjäl i scouterna och förtjänar verkligen vårt allra största tack!



På julfesten hade vi äran att dela ut TT3:an åt vår ledare Fanny. Fanny har återaktiverat sig i kåren och förtjänstfullt implementerat och utfört familjescoutprogrammet i kåren nu i snart 4 års tid. Tack vare henne och de andra familjescoutledarna i kåren har familjescouting blivit en etablerad verksamhetsform i vår kår, och familjescouterna har varit inkluderade på ett ändamålsenligt och naturligt sätt även på kårens större evenemang. Familjescoutingen i vår kår har varit en stor succé, och därför önskar vi dela ut TT3 åt Fanny, som tack för hennes instats för scoutrörelsen & vår kår.



På höstis hade vi den stora äran att dela ut FS Polstjärnespänne åt Lotta! Polstjärnespännet delas ut åt en scoutledare som förbundit sig vid scoutingens värderingar och även engagerat andra ledare för scoutrörelsen. Lotta är en essentiell resurs för kåren och har varit det redan länge. Hon tar med yngre ledare och behandlar dem respektfullt, samt ger dem en möjlighet att bidra och visa vad de går för. Samtidigt lämnar hon aldrig någon ensam och ser till att alla hon handleder får det stöd de behöver. Även ledare utanför kåren gav positiva utlåtanden för Lottas ansökan! Grattis Lotta!

HÖSTIS 2023



Årets höstis började för äventyrsscouters och äldre torsdagen den 19:e oktober. Den här gången var höstis på Lärkans, HeSS scoutstuga.

Temat var orientering så vi orienterade mycket, exempelvis på torsdagskvällen hade explorarna ordnat en orientering i mörkret för spejarna och äventyrsscouterna. Man skulle ta bilder på vissa platser och akta för farliga morran. Som avslutning på dagen hade vi bastu.

På fredagen var det dags för patrullrådd. Som kontroller var det bl.a. göra hinderbana, göra vattenhjul, äta äpplen, snurrstafett och att bygga en fia. Patrullråddet och kontrollerna var jätteroliga och alla hade roligt.

Lite före middagen kom vargungarna. De hade god middag (som också det var hela lägret) och lekte efter maten så de hade säkert en bra start på lägret.

På lördagen hade vi huset fullt. Först kom gamla kårmedlemmar som skulle bli intervjuade (vår kår fyller 100 år 2025 så kåren försöker få en historik till dess) och familjescouterna kom också.

Orienteringstemat fortsatte även då, på förmiddagen hade explorarna, spejarna och äventyrsscouterna en orientering med höjdkurvor och efter lunchen hade yngre äventyrsscouterna, vargungarna och familjescouterna en spårning. Spårningens kontroller var bl.a. dofttest, komma på djur på viss bokstav, knopar på tid och hitta och bygga en trangia.

Efter middagen hände något alla väntat på : lägerbål! På lägerbålen sjöng vi, lekte vi och tittade på en sketch. I slutet av lägerbålet delades ut priserna av patrullråddet. Vinnande patrullen vann två Himalayas salttvålar och patrullen på andra plats fick plåster (som plåster på såret). Efter lägerbålen fick man även gå till bastu och efter det var det kvällsmat.

Och så kom sista dagen. Före lunchen packade och städade vi och efter det åkte vargungarna. Spejarna och äldre städade toaletten och gjorde ved medan äventyrsscouterna lekte och sedan började hemfärden. Och före vi märkte, var vi redan hemma och tänkte på minnen från höstisen.

-Elsi, äventyrsscout



HÄLSNINGAR FRÅN FISSC HÖSTMÖTE OCH LEDARDAGAR

Kårens ledare deltog på Finlands Svenska Scouters rf (FiSSc) höstmöte och ledardagar som arrangerades i Linnasmäki (Åbo) den 27-29.10.2023.

Hela 8 av kårens ledare var med på FiSSc höstmöte och ledardagar i Åbo. Ledardagarna började på fredagen och på kvällen var det kvällsmål, spel samt träffa nya och gamla scoutkompisar. Lördagens första programpunkt var höstmötet. På FiSSc höstmöte valdes förbundets styrelse och funktionärer. Dessutom bestämdes det om bland annat ekonomiärenden som budget och medlemsavgift för nästa år. Malou blev invald till nästa års FiSSc styrelse. Dessutom blev Malou tilldelad FiSSC tacksamhetstecken av tredje grad.

Efter höstmötet var det ledarrekreation med valfritt program (gym, utespel, naturstig eller bara fritid). På kvällen presenterade FiSSc sina olika grupper som stöder vår scoutverksamhet. Till sist var det lägerbål med sketchtävling. Söndagens program var två olika programpass, du kunde bl.a. välja mellan:

- Normkritiskt ledarskap
- Alla med!
- Gott och blandat för åldersgruppsledare
- Seglatsplanering
- Scoutspårning
- Besök till Forum Marinum
- Besök till Finlands Scoutmuseum
- Trampolinpark

Efter ett intensivt veckoslut var det dags att åka hem med många goda minnen.

Faktaruta

Finlands Svenska Scouter rf (FiSSc) Finlands Svenska Scouter rf (FiSSc) är ett förbund som består 61 aktiva lokalföreningar, medlemskårer. I kårerna finns ca 4 500 aktiva scouter som är medlemmar i de lokala scoutkåren som finns runt om i Svenskfinland. Vår kår är med i FiSSc som medlemskår.

Mera info om ledardagarna hittas på scout.fi

-Tom, Ledare



SPEJAR- SCOUTERNAS HÖST



På det första mötet planerade vi hösten och spejarscouterna fick själva visionera för huruvida program de ville ha under hösten. Visionerna varierade från fruktgiljotiner till ekosystem till bomber, så en hel del anpassande till scoutprogrammet (och lagen) behövde tyvärr göras från ledarnas sida.

Under hösten har vi bl.a spelat Kimble utan att tala för att öva på icke-verbal kommunikation, slängt kastknivar på våra rädslor och negativa

tankar, promenerat i skogen, lärt oss om Finlands natur, övat på samarbete genom att baka kex och ätit mycket kex.

Även om vi inte byggt bomber eller giljotiner tycker åtminstone jag att hösten varit givande! Vi har haft det roligt tillsammans, jag har lärt mig känna de fina unga spejarscouterna vi har i vår kår och så har vi deltagit en hajk tillsammans med äventyrsscouterna.

-Malou, Spejarledare



B A S A R



I år igen ordnades Scoutbasaren i Balderssal första veckoslutet i december och kåren var såklart på plats och sålde sina självgjorda produkter.

Veckoslutet före basaren samlades några av kårens ledare för att tillsammans producera produkterna och förbereda inför basaren. Först började vi med att sätta ljusen vi hade köpt i hett vatten för att de skulle bli mjuka och böjliga. När det blivit mjuka använde vi en kavel för att platta till området vi ville snurra och snurrade sedan efter egen smak.

Tvålarna gjordes som vanligt genom att smälta tvålbas köpt från butiken och tillägga våra utvlada dofter och tillbehör.

Vessatvättbollarna som förra året var en stor succé gjorde vi igen genom att blanda matsoda, citronsyra, diskmedel och lavendel doftande olja.

Stämningen på basaren var som vanligt på topp och det var härligt att få träffa både gamla och nya bekanta. Försäljningen gick bra i slutet av basaren blev vi kvar med lite produkter men är ändå mycket nöjda med försäljningen.

Tack alla som understödde kåren!

Det vi också var väldigt stolta över var att vi vann priset för finast dekorerade bordet på basaren.

-Molly, Roverscout



ADVENTS- KALENDER- KAMPANJEN

Jag ställde gladeligen upp för att dra i trådarna för adventskalenderkampanjen för andra året i rad för två orsaker: a) jag älskar Excel, b) jag älskar kåren och vill att kåren har medel för att förverkliga bra verksamhet. Det var alltså ett lätt beslut. I år har jag dessutom varit extra inspirerad och motiverad, så istället för vårt traditionsenliga jippo i Kaari hade vi i år två stycken jippon; Kaari 24 och Expedition Alberga.

På Kaari 24 sålde vi kalendrar i köpcentret Kaari i 24 timmar i rad. Vi började på en fredageftermiddag klockan 15 och slutade inte sälja förrän följande dag klockan 15. Som reklam för evenemanget fick jag och Lotta den stora äran att få bli intervjuade på Radio Vega om vår kampanj och scoutkår, nervöst, men givande! Och det bar frukt, flera personer sa att de kom för att köpa av oss i Kaari för att de hört oss på radion. I år hade vi även en dekorativ nyhet; lägerelden som vi byggt av vedklabbar, silkespapper och ljusslingror. Resultatet av Kaari 24 var 320 sålda kalendrar, vilket är 20 mera än vårt mål för jippon var! (År 2022 sålde vi 286 kalendrar i Kaari).

Vårt nya jippo, Expedition Alberga, var mycket närmare december, och därför visste vi inte alls hur bra åtgången skulle vara. Jippon ägde rum på en lördag mellan klockan 10 och 16 i köpcentret Sello. Vi hade många duktiga försäljare på plats, och sålde hela 43 kalendrar på den första

timmen! I det skedet var jag redan orolig att våra kalendrar skulle ta slut innan jippon, men som tur (eller tyvärr?) saktade farten ner efter klockan 12. Resultatet för Expedition Alberga var sedan sist och slutligen 128 sålda kalendrar på 6 timmar, vilket är ett fantastiskt resultat så sent på året.

I år har vi alltså sålt 448 kalendrar endast på våra två jippon, och således på ynka 30 timmar tjänat in 4480€ för scoutingen i Finland! Om du är intresserad av hur många kalendrar vi sålt sammanlagt på hela hösten kan du kolla in vår Instagram @kfukmscouter.

Jag känner att kampanjen i år varit mycket lyckad. Känslan av försäljningsjippon när man tillsammans når sitt försäljningsmål är någonting jag rekommenderar för alla. Också ledare kan bidra till kampanjen och njuta av jippona, och ungefär 20% av kalenderförsäljningen i år var faktiskt ledarnas försäljning! Så om jag någonting vill ta med mig och föra vidare är det att försäljningen är för hela kåren, av hela kåren, och jag hoppas att vi nästa år är ännu fler försäljare på plats på våra jippon 🤗 TUSEN TACK till helt alla försäljare, ledare, föräldrar och köpare som bidragit till årets kampanj på vilket sätt som helst, ni är guldvärda för scoutingen både i kåren och Finland!

-Malou, Roverscout

EXPLORER- SCOUTERNAS HÖST



Under hösten har vi explorerscouter gjort mycket omväxlande saker. Vi har t.ex plockat svamp, haft orientering på ett hemligt ställe, sålt julkalendrar och lagat mat m.m.

Vi har dragit våra egna möten och det har varit roligt för då får man planera själv och får öva på vad som är bra att dra på möten. Vi har även varit på olika utbildningar som är väldigt nödvändiga och bra att gå på.

Vi har också nu under hösten varit och sälja kalendrar i kaari och då var de vi explon som skulle vaka hela natten under försäljningen.

Vi spelade spel och hade det jätteroligt medan vi sålde.

Som explo får man vara med på till exempel KKL, höst/vår möten och på seminarier vilket gör att man får vara med och planera saker, se hur allting går till och lära sig hur det blir till exempel ett bra evenemang och vad man borde tänka på. Vilket jag tycker är kiva och intressant, det gör också att man känner sig mer med i kåren och känner att man kan påverka och säga sin åsikt och komma med idéer bättre.

-Nelly, Explorerscout



Kårstyrelsen 2024

Kårchef Gustaf Weckman

Vice kårchef och uppdragschef Jenina Nyström

Sekreterare Malou Somppi

Kårekonom Tony Ahlgrén

Materialförvaltare Alvin Heinsalmi

Kommunikationsansvarig Molly Weckman

Ansvarig för miljö och hållbarhet Lotta Holm

Övrig medlem Nelly Weckman



Kommande evenemang

Våren

19-21.1 Y-scouts seminar
16-20.2 Astrid Lindgrens Värld Sportis
22.2 Thinking Day
3.3 Ledarseminarium
16.3 LAN-party
5(-6).4 RovEx
20.5 Kåres vårfest

Hösten

25.8 Ledarseminarium
13- (14).9 Rovex
8-10.11 Höstis
15-16.11 Kaari
9.12 Julfest

